

Flåhackan

Sockenblad från Aspeboda hembygdsgörelse

Februari 2018

Årets första nummer av Flåhackan presenteras härmed. Övriga nummer utkommer som vanligt i juni och oktober.

Genomförda aktiviteter

Berättaraften i Smedsbo bystuga

Den 19 nov anordnade hembygdsgörelsen berättaraften i Smedsbo bystuga med temat "Skolminnen". 20 personer kom och delade med sig av sina upplevelser från skolan och tittade på foton, skolböcker och andra föremål från aspebodas skolor.

Kyrkkaffe 1:a sönd i advent

60 personer kom till församlingshemmet i Aspeboda där hembygdsgörelsen serverade gröt och skinkmacka samt kaffe och pepparkaka.

Kommande aktiviteter

Kurs i dräktsömnad

En ny kurs (studiecirkel) i dräktsömnad har startat med 6 deltagare i januari och kommer att pågå under våren.

Årsmöte

Torsdagen den 15 mars kl 19 är det dags för hembygdsgörelsen årsmöte i Aspebodagården. Efter årsmötesförhandlingarna kommer Elisabeth Hemström att berätta om Svinhufvudätten och den uppdatering av Svinhufvudboken som nu görs i syfte att ge ut den på nytt. Kaffe/te och smörgås serveras och vi kommer även att ställa ut föremål från samlingarna. Alla hälsas hjärtligt välkomna!

Kolarkojan

Den 17 maj kl 18.30 hälsas alla välkomna till en stunds trevlig samvaro vid Kolarkojan. Där blir det tipspromenad, lotteri och servering av kolbullar. Och som traditionen bjuder kommer vi att utse 2018 års aspebodamästare i

stövelkastning. Vem blir mästare i år och får gå hem med de gyllne stövlarna? Välkomna till en trevlig kväll i skogen!

Trivselkväll vid Smedjan

Förra året arrangerade vi för första gången "Trivselkväll vid Smedjan". Då denna slog väl ut gör vi om detta arrangemang den 5 juni kl 19. Kom och titta på smide och lyssna på smeden. Det blir även korvgrillning, och kaffe med bulle. Välkomna!

Övriga aktiviteter under 2018

Utöver de aktiviteter som nämnts ovan ser kalendarier för 2018 ut så här:

Kransbinding, lövning mm i Prästgårdshagen den 21/6 kl 18

Midsommarfirande i Prästgårdshagen den 22/6 kl 15.15,. Servering från 14.30

Hembygdsgårdens dag den 5/8 kl 14

Berättaraften i Smedsbo bystuga (nov)

Adventskafe i församlingshemmet den 2/12 efter gudstjänsten kl 11

Vi hoppas dessutom på att Aspeboda församling förlägger friluftsgudstjänster på Hembygdsgården och i Pilgrimskapellet.

Vi planerar även 1-2

gårdsbesök/byvandringar. Mer information kommer senare!

F.ö hänvisar vi till affischer för resp. arrangemang!

Till minne av Torgils Erikson

I januari nåddes vi av den sorgliga nyheten att Torgils Eriksson avlidit. Torgils bodde i Olsbacka och han var under fem år verksam i hembygdsgårdskommittén. Han inköpte och donerade till hembygdsgörelsen en motorbrandspruta av märket Albin. Sprutan är samma typ och modell som den spruta som en gång användes av den frivilliga brandkåren i Aspeboda och som då förvarades i "brandsstationen" i Aspeboda.

Torgils var också den som kom med idén och initiativtagare till att hembygdsföreningen började med tillverkning och försäljning av "asplövet" i svart smide. Asplövet finns som klädkrok, nattljusstake och lampett. Hembygdsföreningen framför härmed ett tack för hans engagemang och för det arbete han lagt ner i föreningen.

Det stora sarkofagdraget

I ett nummer av Flåhacken från november 2006 berättade vi om en uppmärksammad händelse som även berörde vår bygd, nämligen transporten av Karl XIV Johans sarkofag från Älvdalen till Gävle hamn för vidare transport till Stockholm. Sarkofagen var tillverkad i röd granit vid Älvdalens Porfyrverk. Bakgrunden var denna: Karl XIV Johan hade avlidit 1844 och hans son, Oscar I, beställde då en sarkofag från Älvdalens Porfyrverk. Sarkofagen tog 8 år att tillverka men sedan var man tvungen att vänta ytterligare 4 år innan det var en tillräckligt kall och snörik vinter för att kunna transportera den. Den 9 februari 1856 startade transporten som utfördes med två slädar vilka drogs av människokraft. Vikten var alltför hög för att transporten skulle klaras med hästar. Själva sarkofagen vägde 11 ton drogs av 110 älvdalsbor. Locket vägde 5 ton och drogs av 70 mora- och solleröbor. De dragande karlarna benämndes "kungshästar". Det var ett ärofyllt uppdrag men betalningen var usel. Däremot serverades brännvin fritt till dragarna och före och efter varje uppförsbacke fick dragarna även en extra sup. Förutom dragarna medföljde spelmän som underhöll hela vägen samt 10 foror med

förnödenheter. Det var alltså ett stort följe som drog genom vår bygd. Måndagen den 18 februari var de framme i Morbygden. Den dagen hade de färdats från Rexbo och dagen därpå nåddes Falun. Onsdagen den 27 februari var transporten framme i Gävle där omlastning skedde till båt. I september var sarkofagen på plats i Stockholm och 1860 ställdes den i Bernadotteska gravkoret i Riddarholmskyrkan. Anledningen till att sarkofagen beställdes hos Älvdalens porfyrverk var att Karl XIV Johan hade köpt detta 1818. Det är i år alltså 200 år sedan kungen köpte profyrverket. Detta jubileum vill man fira genom att 110 personer skall dra ett 11 ton tungt stenblock genom centrala Älvdalen för att påminna om sarkofagtransporten. Detta event är tänkt att ske den 10 februari. Vi kan ju då tänka på det stora sarkofagdraget genom Aspeboda socken för 162 år sedan.

KDU-pengar

Hembygdsföreningen har som tidigare berättats medverkat i Aspeboda intresseförenings projektgrupp "*Spår och stigar i Aspeboda*". Vi har genom detta projekt sökt och blivit beviljade 14000:- för uppsättning av bänkar vid Pilgrimskapellet och längs Kapellbergsstigen samt för två nya informationstavlor. Informationstavlor som skall sättas upp vid Pilgrimskapellet och vid Hembygdsgården kommer att visa hembygdsföreningens vandringsleder och hur de hänger samman. Arbetet kommer att utföras under våren.

**Vill du bli medlem i Aspeboda hembygdsförening är årsavgiften 150:-
Swisha: 123 148 53 41 (Glöm inte att ange ditt namn!)**

ordf
Bo Paulsson
070-587 9017

v.ordf
Christina Andersson
073-713 8263

kassör
Anders Hydén
070-632 8798

sekr
Erik Åsberg
072-533 1302